

Programma

ter gelegenheid van de

Officiële Opening van

Radio Hoyer 3

" De Stem van Bonaire "

te Kralendyk Bonaire,

op zondag 21 Mei 1961

Zaterdag 20 mei 1961.

19.15 Voorbereidings-toespraak door de Heer P.M. Maduro.
Deze toespraak zal door de zenders van Radio Hoyer
1 & 2 gerelayeerd worden.

Zondag 21 mei 1961.

10.00 Finale van de door de B.V.B. georganiseerde wed-
strijden om de "Radio Hoyer Beker";

12.15 Aankomst chartervliegtuig met Genodigden uit Cu-
racao;

12.30 Aanvang rondrit over het eiland. De rondrit wordt
op Lac onderbroken alwaar de Gasten diverse ver-
snaperingen aangeboden zullen worden;

15.30 Aankomst in Kralendijk;

16.00 Inwijding van het studio gebouw door Z.H.E. Mon-
seigneur J.M. Holterman O.P.;

Na aankomst van de Wnd. Gouverneur van de Ne-
derlandse Antillen, Z.E. C. Winkel GAZN, zullen
achtereenvolgens het Wilhelmus en het Bonairiaan-
se Volkslied worden gespeeld;

Korte inleiding door de Eigenaar/Directeur de Heer
Horacio E. Hoyer;

Rede door Z.E. de Minister van Cultuur en Opvoe-
ding Mr. I. C. Debrot;

Officiële opening van het nieuwe radiostation door de Heer A. van Hesteren, Gezaghebber van het Eilandgebied Bonaire;

Toespraak door het Hoofd van de Regeringsvoorzichtingsdienst de Heer H. L. Braam;

Toespraak van de Heer R.H.C. van Haaren, Directeur van de Landsradio- en Telegraafdienst; Voorzitter van de Radio Adviesraad;

Toespraak door de Heer L. A. Abraham, Gedeputeerde van Verkeer en Vervoer, die namens de Bonairiaanse Bevolking het woord zal voeren;

Gelegenheid voor een kort gelukwenswoord van enkele Genodigden.

Bepaalde onderdelen van dit programma zullen afgewisseld worden met voor de gelegenheid toepasselijke muziek.

18.00 Einde officiële gedeelte met "Himno i Bandera";

Bont feestprogramma met medewerking van plaatselijke en gast-muziekensembles, tijdens welke tevens de uitzending zal plaatsvinden van een door Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum - speciaal voor deze gelegenheid - vervaardigd programma;

20.30 Receptie aangeboden door de Gezaghebber van Bonaire te Zijnen Huize.;

22.15 Vertrek chartervliegtuig naar Curacao.

HIMNO BONAIRIANO.

Tera di solo i suave bientoë,
Patria orgulioso, sali foi lamar.
Pueblo humilde i semper contentoe
di un conducta tur parti gaba.
Pues larga nos trata tur dia
pa semper nos Bonaire ta menta,
Y pa nos canta jena di alegria
Dushi Bonaire nos tera stima.

Larga nos tur como Bonairiano
Uni nos canto y halza nos voz.
Nos cu ta jioenan di un pueblo sano
semper conforme, sperando den Dios.
Ningun poder lo por kita es afecto
cu nos ta sinti pa es Isla di nos.
Y aunque chikito i hopi defecto.
Nos ta stimele ariba tur cos.