

Liturgie bij de afscheidsdienst van ds. Bert Schussler

Fortkerk, 12 april, 19.00 uur

92

Curacao.



Zei de Rabbi van Ropsjitz:

"Door onze toewijding aan God bouwen wij dagelijks aan Jeruzalem.

De een legt een hele straat aan, de ander draagt een steen bij.

Wanneer Jeruzalem voltooid is, komt de Messias."

'Bouwt de muren van Jeruzalem.'

- raam Fortkerk, links naast de kansel -

welkom en mededelingen

aanvangslied (staande) Gz.434:1,2,5

stil gebed

onze hulp en groet

(gemeente gaat zitten)

Emma Cantorij Jubilate 'Father, we thank Thee'

bede om de nabijheid van de Geest

lied Gz.285:1,4

1e lezing uit Psalm 122

Jeugdgroep 'Welzalig ...' (Ps.1)

2e lezing uit Marcus 11:1-10

lied Psalm 122:3

verkondiging: 'Opgaan naar Jeruzalem'

lied Gz.265:1,2 / 15,16 /
18,19 / 20,21

gebeden, afgesloten met een lied van de Cantorij:
'Prayer'

inzameling voor: de diakonie
de kerk

Jeugdgroep 'Halleluja, ...' (Ps.150)

slotlied (staande) Gz.393:1-4

zegen, beantwoord met gezongen: Amen, amen, amen.

Wilt u nog even plaats nemen?

Na de dienst zullen enkelen, kort, het woord
voeren.

Gezang 434:1,2,5

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musice-
ren. / Komt allen saam, psalmzingt zijn
heilige naam, / looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde
uw leven; / heeft u in 't licht als op
adelaarsvleuglen geheven. / Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt, / Hij heeft
zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van
zijn namen, / christenen looft Hem met
Abrahams kinderen samen. / Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust. / Alles wat ademt
zegt: Amen.

Gezang 285:1 en 4

Geef vrede Heer, geef vrede, de wereld wil
slechts strijd. / Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit. / Het onrecht
heerst op aarde, de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons
felle hart. / Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart, / die onze mond leert
spreken en onze handen leidt. / Maak ons
een levend teken: uw vrede wint de strijd!

Psalm 122:3

Bidt heil toe aan dit Vredesoord: / dat die
u mint bevredigd zij, / dat vrede in uw
wallen zij, gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin, / wij treden uwe
poorten inom u met vrede te ontmoeten!
Om al uw broeders binnen u, / om 's Heren
tempel wil ik u, / o stad van God, met vrede
groeten.

/ / / /
Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis,
wanneer / zal ik u zien zoals gij zijt,
de bruid van onze Heer? / Daar is geen pijn
en geen verdriet, geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet / maar altijd
vrolijkheid.

David is daar met harp en al, koormeester
van de stad, Maria, denkend aan de stal,
zingt het magnificat; / Simeon heft de lofzang
aan, Mirjam en Hanna zijn / bij alle
vrolijkheid vooraan met trom en tambourijn.

En Luther zingt er als een zwaan en Bach,
de grote Bach, / die mag de maat der engelen
slaan de lieve lange dag. / De negers met hun
loftrompet, de joden met hun ster, / wie arm
is, achteropgezet, de vromen van oudsher,

van alle kanten komen zij de lange lanen door,
het is een eindeloze rij, de kinderen gaan voor.
Jeruzalem mijn vaderhuis, mijn moederstad,
wanneer / zal ik u zien? Wij zijn op reis naar
u en naar de Heer!

Gezang 393:1-4

De dag door uwe gunst ontvangen, is weer
voorbij, de nacht genaakt; / en dankbaar
klinken onze zangen / tot U, die 't licht
en duister maakt.

Die dan, als onze beden zwijgen, als hier het
daglicht onderduikt, / weer nieuwe zangen op
doet stijgen, / ginds waar de nieuwe dag
ontlukt.

Zodat de dank, U toegezonden, op aard nooit
onderbroken wordt, / maar steeds opnieuw
door mensenmonden / gezongen en gesproken
wordt.

Voorwaar, de aarde zal getuigen van U die
thans en eeuwig zijt, / tot al uw schepselen
zich buigen voor uwe liefde' en majesteit.