

ORDE VAN DEN BIJZONDEREN GEBEDSDIENST

ter herdenking van de invasie
van het Moederland in 1940;

gezamenlijk te houden door de
Nederl. Portug. Isr. Gemeente
„MIKVÉ ISRAEL”
en de Ned. Herv. Isr. Gemeente

„EMANU-EL”

op Maandag, 5 Ijar 5703,

10 MEI 1943

des namiddags te 5 uur

in de Synagoge van de eerst-
genoemde Gemeente

te Willemstad, Curacao N.W.I.

Voorganger en Predikant

Rabb. IS. JESSURUNCARDOZO

ORDE VAN DEN BIJZONDEREN GEBEDSDIENST OP MAANDAG 10 MEI 1943.

1. Sjemang Kohi
(Inleidende smeekingen om gebedsverhooring)
Te reciteeren door den Voorganger.
2. Overbrenging van Wetsrollen naar de Theba, begeleid door Koorzang. *)
3. Gebeden voor herstel van Nederlands onafhankelijkheid, voor het welzijn van het Koninklijk Huis en wettige Regering. *)
Te reciteeren door den Voorganger.
4. Terugbrenging der Wetsrollen naar de H. Arke, begeleid door koorzang. *)
5. Gebed voor het welzijn van alle godsdienstige gemeenschappen, onverschillig van welke beïjdenis. *)
Te reciteeren door den Voorganger.
6. Koorzang
7. Predikatie
8. Koorzang
9. Herdenking van gevallen Vaderlanders *)
10. Slotgebed in de Nederlandsche *) en Engelsche taal.
11. Mijn Schilt ende Betrouwen *)
12. Zegening der Gemeente. *)

Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij o God mijn Heer,
Op U Zoo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven
Uw dienaar t'aller stond
De tirannij verdrijven
Die mij mijn hert doorwondt.

*) De Gemeente wordt verzocht hierbij op te staan.

