

Afscheid van

Aida Elaine Quast - van Meeteren
"Maai"

geboren 21 augustus 1914 - overleden 26 mei 1994

zaterdag 28 mei 1994 Emmakerk

voorganger: ds P van der Waal

organist: mevrouw J Kroes

begroeting

gebed

ter nagedachtenis

zingen: De Heer is mijn herder

schriftlezing Psalm 121

overdenking

zingen: Blijf bij mij Heer

gebeden - Onze vader

uitvaart muziek: Nearer to Thee my God

We dragen onze geliefde Aida Elaine naar haar laatste rustplaats,
alwaar de plechtigheid wordt besloten met het uitspreken van de
zegen.

14 De Heer is mijn Herder

naar Psalm 23

Johannes Gijsbertus Bastiaans 1868

1 De Heer is mijn Her-der!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij ge - lei - den
naar gra - zi - ge wei - den.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat-ren der rust.

- 2 De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.
- 3 De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

392 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt

Abide with me; fast falls the eventide

Eventide

William Henry Monk 1823-1889

1 Blijf mij na - bij, wan - neer het dui - ter daalt.
De nacht valt in, waar - in geen licht meer straalt.
An - de - re hel - pers, Heer, ont-val - len mij.
Der hul - pe - lo - zen hulp, wees mij na - bij.

- 2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.
- 3 U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.